

## Met de Rijkspolitie in Zeeuws-Vlaanderen op wolvenjacht

Bijna 14 dagen achtereen is er in België en Zeeuwsch-Vlaanderen gejaagd op een (uit het dierenpark te Lookeren) ontsnapte Kenyase aardwolf. Het eindigde met een drijfjacht in de omgeving van Breskens, waar 40 mannen — o.w. 12 jagers met jachtgeweren en twee rijkspolitieambtenaren met karabijn — aan deelnamen.

Toen het roofdier was opgespoord in een korenveld en probeerde te ontsnappen over een veld met erwten, legden de

jagers aan. Schoten knalden, maar de aardwolf rende door.

"Toen was het de beurt aan de twee karabijschutters", zo beschreef kollega J. van de Woestijne van de groep Breskens destijds het sensationele gebeuren. "Twee schoten knalden vrijwel tegelijk. Het 'beest' werd gevelde. Als een blok viel het neer. De drijvers en jagers snelden toe, de erwten ten spijt. Het slachtoffer werd aandachtig bekeken. In een uitschotopening wezen uit dat het dier door een meestershot uit de karabijn van de wachtmeester M. E. Hoeijenbosch werd getroffen. Een schot even achter de voorpoten ging dwars door het lichaam."

Toch heeft de aardwolf nog jaren 'voortgeleefd', zij het als een ongevaar-

lijke attractie, opgezet en tentoongesteld in Lookeren. Van de beloning (3000 Belgische franken) hebben de schutters een gezellig feestje gebouwd. Inmiddels is de opgezette aardwolf helemaal van het toneel verdwenen, nadat hij vele jaren weer en wind — en de aanraking van duizenden handen — had getrotseerd. Maar het verhaal is in de stammineeke van Vlaanderland nog altijd goed voor een rondje pils, zoals onze verslaggever ontdekte.



Scherpschutter M. E. Hoeijenbosch.



De aardwolf. Bron van veel opschudding in Zeeuws-Vlaanderen.

### Een sprookje dat méér was . . .

In het allereerste nummer van ons Korpsblad greep Marlies, de vrouw van een RP-ambtenaar haar kans om haar visie te geven op ons rangensysteem. Zij deed dat in de vorm van een kinderverhaal. Niet iedereen begreep destijds de sprookjes-parabel, zoals later bleek. Wie 'Geenstipje' was, zal snel duidelijk zijn, maar wie zouden 20 jaar geleden dan wel de heren Pad en Slak, de slapende kraai, de boze kabouterjtes, kabouter Verfneus en de kabouterkoning hebben voorgesteld? Leest u het eerst maar eens.

