

Bron: Facebookbericht: dd 17-11-2020 in de groep '(Oud) collega's politie'

Wijnant van Genderen

heeft zijn eerste bericht gedeeld.

Nieuw lid

Zomaar wat herinneringen:

Gemeentepolitie Rotterdam, op 1/1-1974, als (eigenwijs) ventje van 17 jr. in Klas 12a: V&O Boezemdwardsstraat en de Oudedijk;

Theo Brekelmans: Klasseleraar-Strafrecht-Geweldige vent. Sporten met Krijn van Baerle. EHBO - Miep Steriel. Vuurwapenopleiding: Cor Douwes. Zwemmen in het Oostelijk(chloor-)Zwembad. Portier: Dhr Hesselman. Docenten: Versluis, Nonhof Van Leeuwen en Front maken op de trap als CvP Van Waesberge afdaalde. Exercitie op de binnenplaats. Kleding halen bij bureau Kleding & Uitrusting aan het Bureau Boezemsingel. Politiediploma A. Beëdiging in een ouwe bouwkeet aan het Pompenburg door HC Vermeij. Daarna

Bureau Marconiplein: Praktijkklas: "Circus Roets": Adj. Roets, Piet van der Male.

Roets op het bord: "Rotsvast-Oprecht-Eerlijk-Trouw-Standvastig"

Wij: "Rot-Onbetrouwbaar-Eng-Tactloos-Sadistisch"

Roets was net gestopt met roken en knauwde de hele dag op zoethout. Leren hoe te fietsen op de binnenplaats: (alles gebeurde bij die man op de fiets,) Hoe je schoenen te poetsen (inclusief "het geleng") Plaatselijke kennis; P-kaart, stratenboekje. Roets encsceneerde van alles. "Zelfmoord" van een klasgenoot in z'n kamer incl. toneelbloed maar met twee schoten door z'n kop om te kijken wie er in paniek raakte. Op de fiets naar Oudorp. slapen camping Toppershoedje, Vuurtoren bewaken: Na het roepen van "sta-of-ik schiet" ben ik bij het gebrek aan munitie maar met stenen gaan gooien naar -wat later bleek- de adjudant zélf die op controle kwam. Schoot met een karabijn rakelings over onze koppen, dan konden we later eventueel in een pv schrijven dat "het geluid van een overkomende kogel" ons bekend was. Overigens groeven we ons als konijnen in en ik betwijfel of iemand het echt goed gehoord heeft. Speelde de "hamermoord" na met en in huis van dorpsbewoners. Oefening (Ponatrass) Nacht"wandeling" op Landgoed "De Utrecht" enz. enz. Gelukkig onthou je de leuke dingen en achteraf bezien was het een geweldige tijd.

Woensdrecht: ME-opleiding. Gravesteijn: (blaaive kaaike) bardienst screw-drivers zuipen en frikandellen met ketchup.

6e Afdeling Bureau Sandelingplein. Ploeg A. Uitstapje naar Recherche Grijss, Rechercheschool Zutphen. Terug naar de geüniformeerde dienst: Bureau Linker Veerdam, later bureau Maashaven. Tijdens de treinkaping gedetacheerd bij de Gempo Krimpen aan den IJssel. B-diploma. Kaderschool Zutphen. Kreeg daar bezoek van Theo Brekelmans: "Jij moet bij mij komen werken" bij Vorming & Opleiding: -Bureau Vuurwapenopleiding en later bij V&O de Recherchebasis cursus gegeven. Na precies 17 jaar op 31/12-1990, met eervol ontslag en naar "het bedrijfsleven" gegaan. Sinds 1998 zelfstandig ondernemer.

Terugdenkend is m'n tijd bij de politie mijn mooiste tijd geweest ik ben in die 17 jaar op "de universiteit van het leven" gevormd!
